

# Programma Dodenherdenking

4 mei 2021

in de Koepelkerk te Renswoude



**Medewerking wordt verleend door:**

burgemeester P. Doornenbal

ds. J.M.J. Kieviet, meditatie

ds. A. Schroten, liturgie

Daantje Kluts, gedicht

Deborah Baelde en Lianne Teeuw zang, Jonathan Teeuw, piano

Wilfred Folmer, orgel

Leden van Harmonievereniging 'Ons Genoegen':

Maaïke van Saane, dwarsfluit | Gerrita van der Meer, klarinet

Daniëlle van 't Sant, altsaxofoon | Ingrid Vetkamp, tenorsaxofoon

Dirkjan van Velze, baritonsaxofoon

Judith Plantinga, trompet

koster en technici vd Koepelkerk, medewerkers vd gemeente Renswoude

*Evenals in 2020 is het programma aangepast en op een andere locatie vanwege de corona-pandemie.*

**19.00 Inleidend orgelspel**

**19.08 'Ons Genoegen' speelt enkele koralen**

- Englisch Hymn arr. E. Musquetier
- O Haupt voll Blut und Wunden J. S. Bach
- Blijf bij mij Heer W.H. Monk

**19.15 Welkomstwoord**

**19.18 Zingen: 'O God, die droeg ons voorgeslacht' (Gz. 397 LvdK)**

O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis  
bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis!

De schaduw van uw troon omsloot uw heiligen weleer  
bij U beveiligd is ons lot en zeker ons verweer.

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart, de God der eeuwigheid!

O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht, en eeuwig ons tehuis!

**19.23 Lezen: Psalm 91**

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,  
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

2 Ik zeg tegen de HEERE:

Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

3 Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger,  
van de zeer verderfelijke pest.

4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,  
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,  
Zijn trouw is een schild en een pantser.

5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,  
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

6 voor de pest, die in het donker rondgaat,  
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde  
en tienduizend aan uw rechterhand -  
bij u zal het onheil niet komen.

8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,  
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

10 Geen onheil zal u overkomen,  
geen plaag zal uw tent naderen.

11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven  
dat zij u bewaren op al uw wegen.

12 Zij zullen u op de handen dragen,  
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,  
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God,  
zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten,  
want hij kent Mijn Naam.

15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,  
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,  
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,  
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

**19.26 Zingen: Gezang 10: 1 en 3 (Wk)**

Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.

Zoek je bij Hem om onderkomen -  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.

God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen -  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

**19.30      Meditatie: *‘Verlangen naar veiligheid’***

**19.40      ‘Ons Genoegen’ speelt**

- Zum Sanctus    Franz Schubert
- Great is thy Faithfullnes                                  arr. Herman  
    Oldenstijl

**19.45      Gedicht door kinderburgemeester Daantje Kluts:  
*‘Vandaag en morgen’***

**19.47      Gebed**

**19.51      Zingen: Psalm 33: 6 (Wk)**

Geen koning kan zichzelf bevrijden  
door legermacht of door geweld.  
Geen paard, hoe sterk ook bij het strijden,  
geeft overwinning aan een held.  
Maar het oog des HEEREN ziet hen die Hem eren,  
‘t volk dat Hem verwacht.  
Allen die Hem vrezen, zal Hij altijd wezen  
tot een steun en kracht.

**19.53      Orgelspel**

*Wanneer het orgelspel stopt gaan de aanwezigen staan*

**19.58      Trompetsignaal Taptoe**

**20.00 Twee minuten stilte**

**20.02 Na signaal van de brandweer zingen we het Wilhelmus**

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij, onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

**20.06 Slotwoord**

**Beelden van de kranslegging eerder deze dag  
Burgemeester P. Doornenbal noemt de namen van de  
overledenen**